



Abonnement ten minste € 5,00 per jaar
Oplage: ruim 400
Typewerk: Anja Korteweg-Dannen
Drukwerk: Piet Elema en Fritz Krüger

DE SCHAKEL

KERKBLAD maart 2018

GELOOFSGEMEENSCHAP REIDERLAND

PROTESTANTSE GEMEENTE REIDERLAND

BEERTA, FINSTERWOLDE, NIEUWESCHANS, NIEUW BEERTA, DRIEBORG, BLAUWESTAD-RIET EN WOLD

Kerkenraad (moderamen):

M. N. Wijnmaalen-Rouw, Klinkerweg 17, 9684 AA Finsterwolde, tel 530580 (scriba)

G. de Groot, Lauthenlaan 1, 9687 PD Nieuw Beerta, tel 522255 (preses)

ds. W. Jöhlinger, Kroonpolder 1, 9688 RH Drieborg, tel 521533

College van kerkrentmeesters:

bankrekening: NL33 FVLB 0699 8424 92 t.n.v. Protestantse Gemeente Reiderland

website: <http://reiderland.protestantsekerk.net>



Onvoorwaardelijke liefde

1. Ik zal er zijn voor jou
heeft onze God gezegd
Ik zal er zijn voor jou,
met vrede en met recht.

2 Ik zal er zijn voor jou
met wijn en stukje brood.
Ik zal er zijn voor jou
mijn liefde is zo groot.

3. Ik zal er zijn voor jou
een schaduw aan je zij.
Ik zal er zijn voor jou
Ik ben er altijd bij.

4. Ik zal er zijn voor jou
ik laat je niet alleen.
Ik zal er zijn voor jou
mijn licht straalt om je heen.

Hanna Lam

uit: Met andere woorden

Geef hem een naam!

Voor een kinderprogramma werden kinderen in Polen gevraagd: waar houden jullie van? Naast 'eten' en 'muziek' werden 'religie' en 'kerk' genoemd. Ik word er blij van en tegelijk weemoedig: waren die antwoorden maar van jongeren in Oost-Groningen gekomen! Was hier maar een opgroeiende generatie, die van godsdienst en kerk hartkloppingen kreeg!

Ik weet - in onze streek lopen de meesten met hun geloof niet te koop. Toch is mijn ervaring: jongere mensen in Oost Groningen zijn best gevoelig voor religie, voor spiritualiteit, voor de ervaring, dat er meer is dan wat natuurwetenschap ons als "waarheid" voorschotelt.

Is er toch ergens een aanknopingspunt tussen de spirituele behoeftes en de boodschap van de bijbel? Want niet alleen de organisatievorm van vele kerkelijke gemeenschappen, ook onze kerkelijke taal is hier kennelijk ontoereikend. In de kerk heb je geijkte woorden - godsdienstige taal - traditionele begrippen, vaak omlijst met verwarrende beelden en dogma's. Velen hebben het daar moeilijk mee - zeker als je niet met deze beelden en dogma's bent opgegroeid - of als je de beelden of dogma's meer afstotend vindt.

--- back to basic - terug naar de bron.

Ik hoop dat ook hier de bijbel ons theologen, ons kerkmensen weer een stapje voor is.

Als je in de bijbel leest, kom je veel meer mogelijkheden tegen om over het "goddelijke" te praten - of zelfs met het "goddelijke" in contact te treden.

Zo zingt b.v. koning David: "*De Heer is mijn rots en mijn vesting, hij is mijn redder*" (2 Sam 22:2). In dit danklied noemt David zijn God niet abstract *God*, hij benoemt hem met de klassieke woorden uit de geloofsbelijdenissen geen *vader* en *schepper*, maar hij ziet in God zijn *rots*, zijn *vesting*, zijn *redding*.

Dat mag van de bijbel!

Mensen ervaren 'God' persoonlijk. Ze mogen God zien in persoonlijke beelden als *een goede vader* of *een lieve moeder*, als *bruid* of *rechter*.

M.i. komt het erop aan, niet alleen maar de aloude Bijbelse beelden te herhalen - maar: durf het nieuwe beelden te zoeken, te vinden, uit te spreken.

Beelden die jou raken. Die aansluiten in jouw leven.

Ik houd van benamingen van God die ruimte geven aan mijn fantasie en mijn gevoel: *rust* of *inspiratie*, *onpeilbare* of *nieuwe morgen*, *warme deken*, *schuilplaats*, *kompas*...

Tegelijk weet ik: het is maar een benaming, een beeld. Met deze benaming laat God zich niet vangen.

Gods 'Naam' blijft een geheim. Gods Naam staat ons niet ter beschikking.

Namen zijn belangrijk! Als je over een naam beschikt - over de persoonsgegevens, dan heb je macht. Je tekent een brief, een contract met je naam. In de handtekening staat jouw naam garant voor de geldigheid van de overeenkomst.

En niet alleen de geschreven naam: als in een drukke winkelstraat opeens je naam geroepen wordt, dan reageer je - hoe dan ook.

Of andersom: in het sprookje van Repelsteeltje kan niemand zich verweren tegen de wrede paktijken van het mannetje, zolang de naam niet ter beschikking staat. Vol trots danst dat mannetje om het vuur "Niemand weet, niemand weet, dat ik Repelsteeltje heet." Het geweld van het mannetje wordt pas gebroken, zodra de slachtoffers over de naam beschikken.

De naam van God is gelukkig geen "Repelsteeltje-naam". Met elke naam, die we aan God geven, naderen wij tot hem - maar we zullen hem nooit helemaal in de greep krijgen. We zullen dit niet eens willen. Want dan zou God geen God meer zijn, dan zouden we van hem een gesneden beeld hebben gemaakt. Dan zou het goddelijke, het alles overstijgende van God af zijn.

God is meer dan onze beelden en fantasieën. God is anders. God-dank! God-dank is God is noch man, noch vrouw, noch koning noch heerser, noch nacht, noch ochtendglorien ... Maar met elke naam komen wij dichterbij hem. We bereiken hem niet met de naam. Maar hij wil ons bereiken. Prachtig zoals God zelf het volgens de profetie van Jesaja (43: 1) verwoordt:

Vrees niet, ik zal je bevrijden, ik heb je bij jouw naam geroepen, je bent van mij.

Wolf Jöhlinger

40 dagen naar Pasen toe

Zes zondagen en 40 werkdagen gaan wij met Jezus mee naar Pasen toe. In onze schriftlezingen begint de reis in de woestijn en eindigt in een tuin. Een reis over hoge toppen, maar ook door diepe dalen. Een reis waarop we veel meemaken en waarop we onszelf en elkaar tegenkomen, maar waarop we ook steeds opnieuw ervaren dat er een God is die met mensen meegaat en ons bemoeit, die voor ons de deur openhoudt door zijn

ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE.

Elke zondag zal een liturgische bloemschikking ons dichter bij het geheim brengen. De schikkingen zijn gebaseerd op de lezingen bij de projecten van Kerk in Actie. Het oecumenisch leesrooster is de leidraad. Zo leven we naar Pasen toe.

De dood en opstanding van Jezus vond plaats op het joodse paasfeest dat Pesach heet. Dan herdenken joden de bevrijding uit de slavernij van Egypte. De uittocht of exodus was het begin van de trektocht onder leiding van Mozes naar het beloofde land.

Witte Donderdag 29 maart

Donderdag voor Pasen herdenkt de kerk dat Jezus Pesach viert met zijn leerlingen. Tijdens de maaltijd verdiept hij de betekenis van brood en wijn. 'Brood' noemt hij 'mijn lichaam', 'wijn' 'mijn bloed'. Door brood te eten en wijn te drinken krijgen de leerlingen deel aan zijn dood.

Wij komen 's ochtends in de Tjamme en om 19.30 uur in Finsterwolde samen.

Goede Vrijdag 30 maart

De volgende dag sterft Jezus aan een kruis. Zijn dood betekende echter niet alleen een vreselijk einde, maar ook een nieuw begin. Het kruis is het teken van verzoening tussen God en mensen. Daarom heet de vrijdag 'Goede' Vrijdag.

We gedenken het lijden en sterven van Jezus om 19.30 uur in de kerk te Nieuwolda

Stille Zaterdag - Paaswake 31 maart

Jezus is dood. De dood kan hem niet vasthouden. Vanouds bedenkt de kerk op deze dag profetieën over schepping en herschepping, dood en leven en ziet uit naar het licht van het leven.

We houden om 20.30 uur een Paaswake in de prot. kerk Oostwold.

Pasen 1 april

Op de derde dag staat Jezus op uit de dood. Pasen is opstanding: alle leed en onrecht heeft Jezus op zich genomen. Ook de dood heeft het laatste woord niet meer.

We vieren het feest van het leven om 9.30 uur in de kerk te Finsterwolde.

AFSCHEID PREDIKANT

Vanaf de kerst ben ik bezig met afscheid nemen van Reiderland. Voor het laatst in de commissie Kerk in Actie, voor het laatst liturgiecommissie, bijbelgespreksgroepen, kerkenraad, ..., telkens weer is er iets voor het laatst. En rare gewaarwording! Want bijna twintig jaar mocht ik me in deze gemeenschap thuis voelen en vooruit blikken. Daar is nu verandering in gekomen. Het wordt serieus. En dat doet me wat - ook al verheug ik me op mijn nieuwe taken in Bellingwolde, Blijham en Vriescheloo.

In de gemeente zijn twee momenten c.q. evenementen gepland om met elkaar afscheid te vieren. Elders in de Schakel vindt u uitnodigingen voor de gezellige avond op 13 maart in Rehoboth en de dienst op 18 maart in Finsterwolde, waarin ik voor het laatst voorga als predikant van Reiderland. Zullen we dan persoonlijk afscheid nemen?

... Zo - ook dit stukje zit erop. Weer iets voor het laatst. Ik neem hiermee afscheid van de lezers van De Schakel. Het ga u goed!

In verbondenheid, Wolf Jöhlinger



Nieuw: Petrus

Net verschenen:

een nieuw magazine over geloof, hoop en liefde.

Petrus vertelt kleine en grote verhalen over mensen en lokale protestantse kerken in heel Nederland.

gratis-abonnement: pkn.nl

Afscheid ds. Jöhlinger.

Bij het aanstaande vertrek van ds. Jöhlinger naar de combinatie Bellingwolde-Blijham-Vriescheloo wordt het nu tijd voor afscheid.....

We zullen onze dominee ongetwijfeld gaan missen; tegelijkertijd gunnen we hem van harte deze kans en willen we hem (en Gea!) feliciteren met deze nieuwe perspectieven.

Nog wat zaken worden afgerond; op verschillende manieren en met diverse ontmoetingen is misschien al afscheid genomen; nog een enkele vergadering of nabespreking te gaan; na het verschijnen van deze Schakel nog enkele diensten met onze eigen domie en dan....

....het afscheid.....:

Dinsdag 13 maart: gezellige avond

Ds. Wolf Jöhlinger houdt niet van toeters en bellen, maar van een stille trom is ook zeker geen sprake.

Dominee zou het heel fijn vinden om in een gezellig samenzijn, met fijne ontmoetingen, een mooie afscheidsavond te hebben met gemeenteleden, de kringen, de groepen en eenieder die Wolf en Gea een warm hart toedraagt.

Aan een kleine verrassing zal dominee toch niet ontkomen en ook een hapje en drankje horen daarbij!

Om 20.00 uur in Rehoboth, Bad Nieuweschans

Zondag 18 maart: afscheidsdienst

In die dienst zal ds. Jöhlinger officieel voor het laatst voorgaan als predikant van Protestantse gemeente Reiderland.

Deze eredienst, het officiële afscheid van ds. Jöhlinger, vieren we met onze gemeente, met Oostwold-Nieuwolda en met genodigden, belangstellenden en goede woorden. En uiteraard ook hier weer met eenieder die de dominee een warm hart toedraagt!

Om 14.00 uur in de kerk van Finsterwolde

=====

Na het afscheid...en dan?

Na het afscheid van ds. Jöhlinger zijn we dus vacant.

Zodra een gemeente vacant is komt de consulent in beeld. De consulent wordt aangewezen door de werkgemeenschap van predikanten.

De consulent begeleidt het beroepingswerk, bewaakt de procedure en heeft in vergaderingen van kerkenraad en moderamen een adviserende stem.

Op de gemeenteavond, gehouden op 31 januari jl., is al gesproken over “hoe verder te gaan met onze Protestantse gemeente Reiderland”. Mijn verslag hiervan staat elders in deze Schakel. Vanuit de gemeente hoorden we eensluidende stemmen een bepaalde richting op. Op de komende vergadering van de kerkenraad van 7 maart zullen we hier verder over nadenken.

Er komt erg veel op ons af, we zullen stap voor stap moeten bekijken hoe te handelen. En heel belangrijk ook: wie gaat ons daarin ondersteunen. Na de dienst van 4 maart, afscheid ambtsdragers, moet onze incomplete kerkenraad ambtelijk ondersteund gaan worden met ambtsdragers uit de Streekgemeente.

Hiervoor moet bij het breed moderamen van de classis Oost Groningen het verzoek ingediend worden een voorziening te treffen om voorlopig door te kunnen met onze gemeente.

We zijn gebaat bij geduld en wijsheid!

Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad. Marina Wijnmaalen

VAN DE KERKRENTMEESTERS

Drukwerk en bezorging:

Deze Schakel zal, als het goed is, de eerste zijn die niet meer in eigen beheer is gedrukt. De verspreiding gaat wel zoals gebruikelijk: vanaf Piet Elema, waar de Schakel vanaf kerkelijkdrukwerk.nl bezorgd wordt en die de stapels voor de bezorgers klaarlegt; via Henk de Gunst of Geert Jan Korte, die de stapeltjes naar de bezorgers brengen, komt deze Schakel uiteindelijk bij de lezers in de bus.

Zoals bij alles: het blijft mensenwerk en we doen allemaal ons best het op een goede manier te laten verlopen. We zijn benieuwd naar de ervaringen, maar we hebben hierin alle vertrouwen.

Kerkbalans 2018



Uit de februari Schakel:

“De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van gebouwen, de koffie, maar ook het pastoraat en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de actie Kerkbalans. Geeft u om de kerk, om uw kerk? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.”

Officieel is de actie afgesloten, kerkenraadsleden en vrijwilligers zijn lang geweest, hebben de envelop afgegeven. De retourenveloppen warden bij u opgehaald of u werd gevraagd om deze bij de vrijwilliger of één van de kerkenraadsleden in de bus te doen en dus niet meer opgehaald.

Hoe zou dat vallen bij onze benaderde leden?

Natuurlijk is dit nog niet concreet aan te geven: er is al veel persoonlijk teruggebracht of via mail of brievenbus binnengekomen; ook zijn er al stortingen gedaan. Meer dan de helft van de antwoorden is nu binnen; dit is wel wat minder dan in vorige jaren, maar ook nu nog komen er antwoordformulieren binnen. Tot nu toe bedraagt het door u toegezegde bedrag € 13.353,80

Onze ervaring leert dat de uiteindelijke bijdragen de toezeggingen overtreffen, dus we hopen dat dat dit jaar niet anders zal zijn.

En uiteraard mag nog altijd uw toezegging afgegeven of gemaïld worden!

En uiteraard ook via deze weg alle medewerkers heel hartelijk dank!

Met een vriendelijke groet namens het college van kerkrentmeesters,
Marina Wijnmaalen

Streekgemeente: een stand van zaken.

Ds. Offringa bracht het uitgangspunt van de Streekgemeente in de startdienst (17 sept. 17) treffend onder woorden:

Een open huis willen wij zijn in het geloof dat God de Heer zich met ons verbindt, met hart en ziel. Een huis dat open staat voor elkaar in solidariteit in tijden van voorspoed en vreugde maar ook in tijden van zorg en kwetsbaarheid van het kerk-zijn in Oost-Groningen. Een gave en een opgave: elkaar niet loslaten maar vasthouden en bemoedigen.

Hoe we dat vorm geven zal gaandeweg blijken. Als streekkerkenraad zullen we ons steeds de vraag stellen: waar is behoefte aan samenwerken, wat zijn de zorgpunten en waarin kunnen we samen sterk zijn? Hierbij een 'stand van zaken' .

Pastoresteam

De predikanten zijn verbonden aan de Streekgemeente, dat is zo voorgeschreven in de kerkorde van de Protestantse Kerk. Elke predikant blijft, vooral wat de werkzaamheden betreft, verbonden met de eigen gemeente en die gemeente betaalt zijn of haar traktement aan de Streekgemeente. In 2018 gaat de Streekgemeente ook de contracten met mw. Huizing en ds. Segger van resp. PG Nieuwolda-Oostwold i.w. en PG Winschoten overnemen. Naast het werk in de eigen gemeente, is het pastoresteam beschikbaar voor crisispastoraat in de Streekgemeente.

Taakgroepen

In de Streekgemeente zijn vijf taakgroepen voor het gezamenlijke gemeentewerk gevormd. Het zijn *Liturgie, Bezinning & Cultuur, Communicatie, Pastoraat, en Jeugd en jongeren*. Elke taakgroep wordt aangestuurd door iemand van het pastoresteam en de andere leden van de taakgroep komen uit de deelnemende gemeenten.

De taakgroep *Liturgie* is eind 2017 gestart en inventariseert wat er plaatselijk aan bijzondere diensten bestaat en wat de verschillende liturgische gebruiken zijn. Men gaat aan voorstellen werken voor de *orde van dienst* in de gezamenlijke diensten en gaat zich bezighouden met de organisatie van de *avondvieringen*, zoals *vespers, Taizédiensten* en *Evensongs*.

De taakgroep *Bezinning & Cultuur* is al jarenlang actief bij het gezamenlijk programma van OVER DE BRUG, dat inmiddels een begrip geworden is in onze regio en gaat door op de

ingeslagen weg.

De taakgroep *Communicatie* gaat zich onder andere bezighouden met een gezamenlijk kerkblad.

In de bijeenkomsten van ouderlingen-pastoraat werd duidelijk, dat het pastoraat gebonden zal blijven aan de plekken waar we wonen en leven. De vertrouwde pastorale contacten zullen zoveel mogelijk in stand blijven, wat dat betreft gaat er niet zo veel veranderen. Wel is het de bedoeling om zaken als de pastorale toerusting voor ambtsdragers en andere vrijwilligers in het bezoekwerk gezamenlijk aan te bieden.

Het kerkelijk *jeugd- en jongerenwerk* is alleen in Winschoten en Scheemda nog aanwezig. Jongeren uit de andere gemeenten zijn hier welkom om mee te doen aan wat wordt georganiseerd.

Vieringen

Gelukkig zijn er veel positieve reacties te horen op de diensten van de Streekgemeente.

In 2018 zijn er ook weer een aantal van deze diensten, zoals:

Op 4 februari 2018 (Werelddiaconaat) en 4 november (Hervormingsdag), beide in de Vennekerk.

Taizé-vieringen en Evensongs op de zondagavond; op 4 februari is er een Evensong in de Marktplaatskerk in Winschoten.

In 2018 zijn er ook weer Vespers op de zondagavonden van de veertigdagentijd, de 1^e is op 18 februari.

Zomerdiensten in de periode van de schoolvakanties op de zondagmorgen.

Binnen de Streekgemeente is er tussen verschillende gemeenten samenwerking ontstaan in de normale kerkdiensten: zo zijn de diensten van de PG Reiderland en Nieuwolda-Oostwold i.o. elke zondag gezamenlijk en ook de PG Scheemda en Midwolda kennen sinds enige tijd gezamenlijke diensten.

Locatie

Ook in 2018 is de locatie voor de zondagmorgendiensten waaraan alle gemeenten deelnemen, de Vennekerk. Die keuze is gemaakt omdat dit kerkgebouw groot genoeg is voor het aantal kerkgangers dat deze diensten bezoekt en er alle gewenste faciliteiten zijn voor kindernevendienst en koffiedrinken. Als locatie voor de avonddiensten kiezen we voor de kerkgebouwen in de deelnemende gemeenten.

Afgelopen diensten

Op 17 december was er in een volle Marktplaatskerk in een dienst van de Streekgemeente de uitvoering van het kerstatorium '*Als appelbloesem in de winter*'. Een prachtige avond en dat zingen verbindt, was te zien aan het grote aantal zangers uit de Streekgemeente dat samen met de cantorij het koor vormde.

Op 28 december was er de derde editie van de TOP2000-dienst in de Vennekerk. '*Kom in beweging*' was het thema van deze viering en net als in voorgaande jaren waren er weer veel (zo'n 350), ook veel jeugdige, bezoekers naar deze bijzondere dienst gekomen.

De verschillende colleges van de Streekgemeente

De *kerkrentmeesters* zijn op dit moment bezig met het opzetten van de financiële structuur van de Streekgemeente en met de invoering van collectebonnen voor de plaatselijke – en de gezamenlijke diensten.

Tussen de *diaconieën* was er al samenwerking in het project van de armoedebestrijding in

Oost-Groningen. Dit heeft geresulteerd – samen met andere kerkgenootschappen – in de oprichting van het *Interkerkelijk Sociaal Noodfonds Oldambt*. Momenteel lopen er gesprekken of deelname aan andere projecten mogelijk en wenselijk is. De diakenen inventariseren ook welke projecten de plaatselijke diaconieën steunen en of hierin samengewerkt kan worden.

Afscheid ds. Jöhlinger

Rond de jaarwisseling is bekend geworden dat ds. Jöhlinger dit voorjaar afscheid neemt van de Protestantse Gemeente Reiderland wegens vertrek naar de combinatie Bellingwolde-Blijham-Vriescheloo. Voor de PG Reiderland een hele verandering om na bijna 20 jaar afscheid te moeten nemen van hun predikant en ook de Streekgemeente zal hem missen. Neemt niet weg dat we ds. Jöhlinger van harte feliciteren met dit beroep en de nieuwe perspectieven in zijn ambt.

Ten slotte

Als Streekkerkenraad zijn we ambitieus en enthousiast begonnen aan de Streekgemeente, maar we moeten ook reëel zijn: er moet veel werk worden gedaan door het pastoresteam en door gemeenteleden, waarvan velen ook al een taak of ambt in de eigen gemeente hebben. We kunnen en moeten mensen niet overvragen en het regelen van bepaalde zaken vraagt soms meer tijd dan gedacht. Die tijd en ruimte moeten we elkaar dan ook geven en gunnen.

In de startdienst werd het werk van de Streekgemeente al samengevat met de woorden: *Een gave en een opgave: elkaar niet loslaten maar vasthouden en bemoedigen.*

9 februari 2018

Geesje Koers-Roelfsema

scriba Streekkerkenraad



40-dagentijd 2018:

40-dagentijd 2018:

ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE

Met een aantal vrouwelijke gedetineerden in de penitentiaire inrichting in Ter Peel heeft ds. Anne van Voorst uitgebreid gesproken over het thema van de 40dagentijd,

Onvoorwaardelijke Liefde. Daarna verwerkten zij dit samen in een werkstuk, waarin u een hart, maar ook een kruis kunt ontdekken.



Thema Onvoorwaardelijke liefde

Als moeder wil je maar één ding voor je kind: een veilige plek om op te groeien en te spelen, hoop op een goede toekomst. En wat er ook gebeurt, je geeft niet op. Overal ter wereld zijn moeders die zich onvermoeibaar inzetten. Voor hun eigen kinderen en voor die van anderen. Maar niet alleen moeders geven onvoorwaardelijke liefde. In deze 40-dagen-tijd staan wij stil bij moeders, vaders, verzorgers én grootouders in alle delen van de wereld die de ruggengraat van de samenleving vormen. Door hun inzet krijgen hun kinderen én hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht.

Vrouwelijke gedetineerden kwamen in een gevangenisproject tot de verbeelding van onvoorwaardelijke liefde: “Onvoorwaardelijke liefde heeft veel kleuren. Die zijn ook in het hart verwerkt. Maar onvoorwaardelijke liefde kan ook niet zonder offers. Daarom is in het midden van het hart het kruis opgenomen. Symbool van Gods liefde voor ons.”

Zondag 11 maart gaan wij in “Ons Gebouw” in Oostwold tijdens het koffiedrinken weer meedoen aan de paasgroetenactie. Voor koffie en iets lekkers wordt weer gezorgd, en daarna zetten we u aan het werk.

De kaarten gaan deze keer naar de Forensisch Psychiatrisch Centrum dr. S. Mesdag in Groningen en naar het Penitentiair instituut in Ter Apel.

Met een hartelijke groet, namens de ZWO en Kerkinactie, Lineke Hut.

**Kerk
in Actie**

Diaconiecollectes maart

Zondag 4 maart Sterke vrouwen opleiden op Papoea

Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Veel vrouwen zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W wil daar verandering in brengen. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen bijbelstudies en krijgen praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding. Daardoor staan vrouwen sterker in hun schoenen én ze nemen hun kennis en ervaring mee terug naar hun dorpen. Vaak richten ze daar een vrouwenvereniging op of ze starten lokale cursussen in hun kerk. Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap en bouwen mee aan kerk en samenleving. En zij geven dit op hun beurt weer door aan hun dochters.

Zondag 11 maart Kerken Almere runnen een sociale supermarkt

Almere is een jonge stad waar sociale samenhang ontbreekt en veel armoede en werkloosheid voorkomen. Samen met andere kerken staat de Protestantse Kerk in Almere mensen in financiële nood bij met praktische hulp, zoals een Sociale Supermarkt. Klanten krijgen geen standaard voedselpakket, maar een persoonlijke pas om boodschappen te doen die aansluiten bij hun behoefte en gezinsgrootte. Ook is er een kleding, meubel- en witgoedloket. Jaarlijks helpt de kerk hiermee tussen de 1.300 en 1.500 mensen. Naast deze praktische hulp ondersteunen zij mensen met advies en cursussen om weer op eigen benen te staan. Zo kunnen klanten van de sociale supermarkt gemiddeld na drieënhalve maand weer boodschappen doen in een reguliere supermarkt. De verschillende activiteiten zijn verspreid over zeven locaties in de stad. De kerken willen alles onderbrengen in één pand. Collecteert u mee voor dit sociale project en voor de inrichting van het nieuwe pand?

Zondag 18 maart Geen kinderarbeid in de textielindustrie in India

De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India telt meer dan 10.000 kinderen die niet naar school gaan. Vaak werken deze kinderen van migranten onder zeer slechte omstandigheden in de textielindustrie. Ze lopen het risico slachtoffer te worden van geweld of uitbuiting. De Indiase partnerorganisatie van Kerk in Actie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen. De medewerkers en vrijwilligers zoeken deze kinderen op in fabrieken, op straat en thuis. Samen met de gezinnen werkt SAVE aan oplossingen: onderwijs voor de kinderen en het versterken van hun ouders. Kinderen krijgen indien nodig bijles en tijdelijk onderdak. SAVE gaat in gesprek met overheidsinstanties, de textielindustrie en de kledingmerken om kinderarbeid te bestrijden. Inmiddels heeft SAVE al twee kinderarbeidvrije zones opgezet, waar niemand het accepteert als een kind niet op school zit.

Zondag 25 maart Steun voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda

Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Mothers' Union, het vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk, wil hier verandering in brengen. Medewerkers bezoeken vrouwen in gebieden waar door de jarenlange burgeroorlog veel geweld is geweest. Het leven van vele gezinnen is hierdoor totaal ontwricht. Veel mannen drinken te veel en zijn gewelddadig. Vrouwen zijn dagelijks slachtoffer van huiselijk geweld. Zij kunnen bij de medewerkers van Mothers' Union samen met hun man relatiecursussen volgen, waarin ze leren elkaar te respecteren in hun eigen rol in het gezin. Ook geeft Mothers' Union voorlichting over hiv/aids, traint ze vrouwen in het omgaan met conflicten en versterkt ze de positie van vrouwen in de kerk. Vrouwen voelen zich door dit netwerk gesterkt om een actievere rol te spelen in hun gezin, kerk en dorp.

Zondag 29 maart Voedselbank Oldambt

Ambtelijke delegatie Vreemdelingenzaken bezoekt TussenVoorziening in Eelde

“Asielzoekers met een grote kans op asiel gaan naar kleinere opvangcentra in de buurt van de gemeente die hen later zal huisvesten. Daar begint men direct met taallessen en kan al tijdens de asielopvang begonnen worden met integratie door de gemeente waar men later gehuisvest gaat worden.” Zo staat het in het regeerakkoord, in het hoofdstuk ‘Migratie’, onder het kopje ‘Opvang en draagvlak in Nederland’.

Klinkt dat u niet bekend in de oren: *“Kleine opvangcentra in (de buurt van) de gemeente die hen zal huisvesten, waar men direct begint met taallessen en integratie?”* Zou zomaar kunnen van wel! Want dat is precies de opzet van de TussenVoorziening in Eelde, die INLIA anderhalf jaar geleden begon in samenwerking met (onder meer) de gemeente Tynaarlo.

Zo’n 175 mensen werden er inmiddels opgevangen en begeleid. Medewerkers van INLIA en een kleine 100 vrijwilligers maakten deze statushouders wegwijs in de Nederlandse samenleving. Ze gaven hen taallessen, verkeers- en fietslessen, workshops over Nederlandse gebruiken, legden samen moestuintjes aan, kortom: lieten hen in tal van ontmoetings- en participatieactiviteiten kennismaken met het land en de dorpen waar ze kwamen te wonen.

“Een prachtig project”, noemde burgemeester Marcel Thijsen van Tynaarlo het onlangs nog. En een project dat precies de kleinschalige opvang en integratie behelst waar het regeerakkoord over spreekt. Geen wonder dus dat het ministerie afgelopen week een kijkje kwam nemen in Eelde. Twee ambtenaren van de directie regie vreemdelingenzaken lieten zich rondleiden en voorlichten door burgemeester Marcel Thijsen en door INLIA-directeur John van Tilborg.

De directie regie vreemdelingenzaken moet toezien op een goede uitvoering van wat in het kabinet en/of parlement is afgesproken over opvang en integratie van vluchtelingen. Daarom willen de ambtenaren kijken wat in de praktijk werkt en wat niet. ‘Haagse wensen’ verschillen immers nog wel eens van de realiteit.

Ondervinden dergelijke projecten in de dagelijkse praktijk belemmeringen, waar Den Haag rekening mee moet houden of die Den Haag op kan lossen? (Antwoord: “Ja, bijvoorbeeld de bureaucratie.”) Welke lessen kunnen geleerd worden uit de praktijk in Eelde? (Antwoord: “Blijf gericht op mensen, niet op regels; maak het mogelijk individueel maatwerk te leveren.”) Ook het financieringsvraagstuk kwam aan de orde; hoe moeten de kosten van kleinschalige opvang in de toekomst verdeeld worden en hoe compenseert het rijk de gemeenten daarvoor? Dat is nog niet uitgekristalliseerd.

Beide mannen lieten zich uitgebreid voorlichten en spraken ook met gasten van de TussenVoorziening zelf. Uiteraard konden ze op dat moment nog niets zeggen over eventuele conclusies die ze verbinden aan dit bezoek en andere werkbezoeken. INLIA blijft de ontwikkelingen in ieder geval op de voet volgen en zal waar dat kan blijven bijdragen aan maatschappelijke oplossingen.

Staatssecretaris Harbers op werkbezoek bij INLIA

“Een sobere locatie waar met de mensen wordt gewerkt”

Staatssecretaris Mark Harbers bracht deze week een werkbezoek aan de BBB+ in Groningen om zich informeren over de werkwijze van INLIA. Het was de eerste keer dat een staatssecretaris hier kwam kijken. Volgens INLIA-directeur John van Tilborg stelt Harbers zich open op. “Hij zat ook goed in het dossier, stelde heel gerichte vragen, luisterde aandachtig. Het is was een plezierige ontmoeting.”

In het regeerakkoord is afgesproken dat er landelijk 8 locaties komen voor ‘bed, bad, brood’-opvang van asielzoekers die op straat staan. Harbers bekijkt nu de mogelijkheid om op verschillende plekken proeven te doen met ieder hun eigen werkwijzen, zodat hij later kan kijken hoe de 8 locaties opgezet kunnen worden. Vraag aan Van Tilborg: is Groningen in beeld voor zo’n proef en later zo’n opvanglocatie? “Daar worden nu nog geen mededelingen over gedaan.”

Volgens de Groningse wethouder Ton Schroor is het ondenkbaar dat Groningen gepasseerd zou worden. Groningen heeft de grootste opvang van het land, omdat in deze provincie Ter Apel ligt, de plek waarvandaan de meeste asielzoekers op straat belanden. Groningen is dus een logische plek, zei Schroor in de pers. Bovendien wordt er in Groningen gewerkt met een methode die bewezen effectief is, zowel qua beheersbaarheid als qua uitstroom van asielzoekers.

Dat laatste weegt zwaar voor de staatssecretaris. Harbers vindt het belangrijk dat asielzoekers door hebben dat de opvang niet blijvend is. En dat is in Groningen zo, constateerde hij na het werkbezoek. Hij noemde de bbb+ een 'sobere locatie' waar ook met betrokkenen wordt gewerkt aan terugkeer. INLIA werkt inderdaad met de mensen aan toekomstperspectief; een legaal verblijf in Nederland, het land van herkomst of een derde land. Dat werkt.

Van de 635 mensen die sinds de start van de BBB zijn opgevangen zijn inmiddels 337 (53%) al weer uitgestroomd. 183 mensen zijn weer gelegaliseerd in het land van herkomst, een derde land of heeft een verblijfsvergunning in Nederland gekregen omdat men daar toch recht op had of recht op kreeg.

John van Tilborg verwacht dat Harbers uiterlijk in maart met zijn ideeën over de proeflocaties naar buiten komt.

Werk maken van je inspiratie



“Dit heb ik nu al zolang willen doen, maar het kwam er nooit van”, dit is geregeld de openingszin van mensen die naar een intakegesprek komen voor de opleiding Theologie & Levensbeschouwing.

Werk maken van je inspiratie; dat is wat je doet aan onze opleidingen aan de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle. Wij leiden -in deeltijd en voltijd- mensen op bachelor en masterniveau op voor verschillende beroepen: Godsdienst Pastoraal werker; leraar godsdienst en levensbeschouwing eerste- en tweede- graad; en geestelijke verzorger.

Wat kenmerkt de theologieopleidingen van Windesheim nu? Onze opleidingen bieden, naast een gedegen beroepsopleiding, vooral ruimte aan de ontwikkeling van de persoonlijke gelovige/levensbeschouwelijke identiteit met het oog op de beroepsuitoefening. Die identiteit van de studenten en docenten is heel divers. En daar zijn wij blij mee. De klas is de eerste oefenplaats met het oog op het latere beroep van onze studenten. Want of je nu kerkelijk werker wordt, of leraar godsdienst en levensbeschouwing, later zal je in een werkomgeving en in een cultuur gaan werken waar mensen op heel verschillende manieren geloven en hun levensbeschouwing vormgeven. Het vraagt een open hart en een open geest, om vanuit je eigen inspiratie met deze diversiteit te kunnen omgaan.

Verschillende kerkgenootschappen erkennen de afgestudeerden van Windesheim als volwaardige professionals die kunnen werken als pastoraal kerkelijk werker, of als evangelisch of baptistenvoorganger. De opleiding Godsdienst pastoraalwerk is erkend door de PKN, het Leger des Heils, de Molukse kerken, de vrijzinnige geloofsgemeenschap (OVP) en Baptisten.

Ook is er een tendens merkbaar naar zelfstandig werkende pastorale werkers. Zij worden bijvoorbeeld ritueel begeleider, of zelfstandig levensbeschouwelijk begeleider.

Studenten die leraar godsdienst en levensbeschouwing worden, komen terecht in de onderbouw van het vmbo, havo of vwo. Zij kunnen d.m.v. de master hun eerstegraadsbevoegdheid halen.

Als je geïnteresseerd bent, meld je dan aan voor een meeloopdag. Dat kan via de website:

<http://www.windesheim.nl/studeren/studie-kiezen/verzamel/meeloopdag/>.

Je volgt die dag de lessen samen met de studenten. Er is ook een informatiegesprek met een van onze studietoelators, die je informeren en aan wie je vragen kunt stellen.

Wees welkom, we zien je graag tegemoet!

Scriba over donorwet: 'Niemand sterft voor zichzelf'



Op dinsdag 13 februari besloot de Eerste Kamer de nieuwe donorwet. Ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk, vindt het goed dat de discussie over donorregistratie wordt gevoerd. Ongeacht de uitslag van de stemming over dit wetsvoorstel roept hij iedereen op het donorcodicil in te vullen.

Niemand sterft voor zichzelf

Wie beslist over mijn lichaam, mijn organen en weefsels? Ikzelf? De 'staat'? Mijn nabestaanden? Tijdens het gedenken van iemand die gestorven is wordt in menige kerk het lied gezongen:

'Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf.

Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe'

(Lied 961, Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk).

Lastige keuze

Het debat over orgaandonatie wordt intensief gevoerd. Het wetsvoorstel van Pia Dijkstra (D66) om de bestaande Wet op Orgaandonatie te wijzigen is hier debet aan. Om meer donoren te verkrijgen stelt ze voor dat mensen automatisch donor zijn tenzij zij aangeven dit niet te willen. De leden van de Eerste Kamer staan voor een lastige keuze. Wat voegt deze initiatiefwet toe aan de bestaande donorwet? Zorgt het voor meer donoren? Dwingt het geen gewetens?

Meningen zijn verdeeld - ook in de kerk

De meningen over dit voorstel zijn binnen de regering verdeeld. In de Tweede Kamer was de kleinst mogelijke meerderheid voor de wijziging. Hoe de stemming in de Eerste Kamer uitpakt is onzeker. Ook in de Protestantse Kerk zijn de meningen verdeeld. Over orgaandonatie denken christenen verschillend.

Veel voorstanders van orgaandonatie lobbyen voor de wetswijziging. De initiatiefwet beoogt meer donoren, met als gevolg dat er meer levens gered kunnen worden. Het wetsvoorstel maakt mensen bewust van hun verantwoordelijkheid. Het spoort hen aan een donorcodicil in te vullen. Wie principiële bezwaren heeft kan dit aangeven. Het ingevulde donorcodicil blijft uitgangspunt voor de beslissing. De toevoeging is dat mensen die geen codicil invullen voortaan donor zijn, mits de familie hiermee instemt.

Doneren is een offer

De discussie over de voorgestelde wijziging spitst zich toe op de vraag of deze wet het donor-zijn niet opheft. Doneren veronderstelt een vrijwillige keuze. Het is een gave, een offer. Bij de voorgestelde wet vervalt dit voor allen die niet (kunnen) kiezen. Door het debat is de waarde van de stem van de nabestaanden sterker geworden. Iemand die geen nabestaanden heeft, kan geen donor zijn. Opvallend vind ik dat het verwachte resultaat van de nieuwe wet verschillend wordt ingeschat. Voorstanders beweren dat de nieuwe regeling aanmerkelijk meer donoren oplevert. Tegenstanders betwijfelen dit.

Donoren zijn nodig

Wat hebben we als Protestantse Kerk nu toe te voegen aan dit debat? Op welke uitslag moeten we hopen? De winst van het ingediende wetsvoorstel is dat er (weer) volop wordt gepraat over orgaandonatie. Het debat onderstreept de ernst van de zaak. Er zijn donoren nodig. Het is noodzakelijk dat mensen in alle vrijheid een codicil invullen. De principiële keuze is aan u.

Voor Gods aangezicht

Of het wetsvoorstel nu wel of niet door de Eerste Kamer wordt aangenomen, ik hoop van harte dat u een codicil invult. In alle vrijheid. *Coram Deo*, voor Gods aangezicht. Biddend. In het besef dat het hier gaat om leven en dood. Niet alleen dat van uzelf, maar evenzeer van uw medemens. In vertrouwen dat uw lichaam, inclusief uw organen en weefsels, niet uzelf, de staat of een ander maar God toebehoren. Wij zijn met huid en haar van Hem.

Ik roep u op om actief het donorcodicil in te vullen. Neem uw eigen beslissing met dit lied in uw hoofd:

Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf.

Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe'

AGENDA OVER DE BRUG maart 2018

Informatie over de activiteiten kunt u in het programmaboekje opzoeken of op de website: www.overdebrug.org. In deze agenda verwijzen de (blz.) naar de betreffende pagina in het OVER DE BRUG boekje.

De telefoonnummers/ mailadressen voor opgave staan op blz. 2 en de adressen van de locaties staan op blz. 35. Er is ook een facebookpagina: <https://www.facebook.com/overbrug/>

Sacrale dans (blz.31)

14 maart: 10.00 uur in de Ontmoeting Scheemda

23 maart: 19:30 uur in Ons Gebouw Winschoten

28 maart: 10:00 uur in Ons Gebouw Winschoten,

3 maart

Wandelen met Zin in Westerwolde (blz. 13); start:9.30 uur, Opgave: Rienk Janssen

4 maart

Inspiratiecafé 'ZIN IN OLDAMBT', (blz.6), 15.00 uur, café Hotel Victoria, Marktplein Winschoten.

Gast:Erik Hulsegge, journalist en ambassadeur van SamenLoop voor Hoop Oldambt

4 maart

Derde vesper in de 40-dagentijd, 19:00 uur Stefanuskerk Finsterwolde

6 en 21 maart

Meditatief moment Magnuskerk Bellingwolde (blz.32), 19:30 uur, info & aanmelding Gerdien van Dijk

8 maart

Filmhuis Bellingwolde (blz. 28), 20.00 uur Rehoboth, info Astrid Lürssen, kosten €5.- p.p.

8 en 22 maart

Bach als uitlegger (blz. 25), 20.00 uur De Ontmoeting Scheemda, info & aanmelding ds. Richard Offringa

9 maart

Bijbels koken (blz. 5) 17:00 uur Ons Gebouw Winschoten, opgave: ds. Bert L. van der Woude / Ellen Jalink, kosten € 17.50 p.p

10 maart

De Jeruzalemramen van Chagall (blz 26), 11-14 uur Marktpleinkerk Winschoten, opgave: ds. Bert L. van der Woude / Ellen Smid, kosten € 10.00 p.p. incl. lunch

11 maart

Vierde vesper in de 40-dagentijd, 19:00 uur Protestantse kerk Oostwold

14 maart

Stiltewandeling (blz 34) 10 uur Stefanuskerk Finsterwolde, info & aanmelding pastor Tineke Hui- zing

15 maart

Geloven nu (blz.22), 15.00 uur Magnuskerk Bellingwolde, info & aanmelding Geesje van Otterloo en Gerdien van Dijk

16 maart

Bijbels koken (blz. 5) 17:00 uur De Verbinding, Midwolda, opgave: Ineke Dusseljee / Anja Meijer, kosten € 17.50 p.p

18 maart

Vijfde vesper in de 40-dagentijd, 19:00 uur Dorpskerk Midwolda

19 maart

Jesaja (blz. 21), 19.30 uur Magnuskerk Bellingwolde, info & aanmelding Geesje van Otterloo

25 maart

Concert Magnuskerk Bellingwolde, 16:00 uur, Moderato Cantabilé o.l.v. olv Nana Tchikhinashvili

25 maart

Zesde vesper in de 40-dagentijd, 19:00 uur De Ontmoeting Scheemda

AGENDA - Geloofsgemeenschap Reiderland

elke donderdag vanaf 20.00 uur - repetitie CANTOREI / Rehoboth

- | | | | |
|-----|-------|-----------|--|
| woe | 28-02 | 19.30 uur | liturgie-cie, Ons Gebouw, Oostwold |
| do | 01-03 | 15.00 uur | bijbelgespreksgroep Beerta in Tjamme |
| vr | 02-03 | 18.45 uur | zang- en gespreksgroep Tjamme |
| zo | 04-03 | 09.30 uur | kerkdienst in Finsterwolde |
| | | 19.00 uur | vesper 40 dagentijd in Finsterwolde |
| ma | 05-03 | 19.30 uur | bijbelgespreksgroep Finsterwolde, Drieborg |
| woe | 07-03 | 20.00 uur | kerkenraad, Drieborg |
| do | 08-03 | 19.30 uur | vrouwenvereniging Finsterwolde, Partycentrum Finnewold |
| zo | 11-03 | 09.30 uur | kerkdienst in Oostwold |
| | | 19.30 uur | vesper in Oostwold |
| di | 13-03 | 20.00 uur | gezellige avond - afscheid ds. W. Jöhlinger, Rehoboth |
| woe | 14-03 | 19.45 uur | vrouwenvereniging Beerta, Tjamme |
| zo | 18-03 | 14.00 uur | kerkdienst in Finsterwolde, afscheidsdienst ds. W. Jöhlinger |
| | | 19.00 uur | vesper in Midwolda |
| do | 22-03 | 19.30 uur | vrouwenvereniging Finsterwolde, Partycentrum Finnewold |
| zo | 25-03 | 09.30 uur | kerkdienst in Bad Nieuweschans (Palmpasen) |
| | | 19.00 uur | vesper in Scheemda |
| do | 29-03 | 10.15 uur | WITTE DONDERDAG avondmaalsviering in de Tjamme |
| | | 19.30 uur | WITTE DONDERDAG avondmaalsviering in kerk Finsterwolde |
| vr | 30-03 | 19.30 uur | GOEDE VRIJDAG - dienst in Nieuwolda |
| za | 31-03 | 20.30 uur | PAASWAKE in Oostwold |
| zo | 01-04 | 09.30 uur | PASEN - kerkdienst in Finsterwolde |
| vr | 06-04 | 18.45 uur | zang- en gespreksgroep , Tjamme |



Beerta, Finsterwolde, Nieuweschans, Drieborg, Nieuw Beerta
Blauwestad: Riet-Wold

PROTESTANTSE GEMEENTE REIDERLAND

KERKDIENTEN EN VIERINGEN: Maart 2018

04 – 03	09.30 uur	Finsterwolde: ds. W. Jöhlinger Collecte: diaconie: Sterke vrouwen Papoea Collecte: schaal: Algemeen kerkenwerk
	19.00 uur	Finsterwolde: vesper: ds. W. Jöhlinger Cantorij Winschoten
11 – 03	09.30 uur	Oostwold: Pastor T. Huizing Collecte: diaconie: Kerk in Actie diaconaat Collecte: schaal: Plaatselijke diaconie.
	19.00 uur	Oostwold: vesper: ds. B. van der Woude
18 – 03	14.00 uur	Finsterwolde: afscheidsdienst ds. W. Jöhlinger Collecte: diaconie: Kerk in Actie 40 dgn collecte. Collecte: schaal: Algemeen kerkenwerk.
25 – 03	09.30 uur	Bad Nieuweschans: ds. S. Hiemstra Collecte: diaconie: Kwetsbare gezinnen Oeganda. Collecte: schaal: Verwarming gebouwen.
29 – 03	19.30 uur	Finsterwolde: ds. W. Jöhlinger Witte donderdag avondmaal Collecte: diaconie: voedselbank Oldambt
30 – 03	19.30 uur	Nieuwolda: Pastor T. Huizing Goede vrijdag
31 – 03	20.30 uur	Oostwold: Pastor T. Huizing Stille zaterdag
01 – 04	09.30 uur	Finsterwolde: Pastor Huizing Paaszondag Collecte: diaconie: Jeugdwerk JOP Collecte: schaal: Algemeen kerkenwerk.
08 – 04	09.30 uur	Bad Nieuweschans: Pastor T. Huizing Collecte: diaconie: Plaatselijke diaconie Collecte: schaal: Onderhoud orgels.

De meest actuele informatie over de diensten vindt u op <http://reiderland.protestantsekerk.net>

De Schakel wordt uitgegeven onder verantwoording van de kerkenraad.

Kopij voor het **APRIL**-nummer kunt u inleveren tot en met **VRIJDAG 23 MAART 9.30 UUR** bij mnwr@ziggo.nl of korteweg02@home.nl

Abonnementenadministratie:

M. Wijnmaalen, Klinkerweg 17, Finsterwolde. Tel: 530580 E-mail: mnwr@ziggo.nl