

derde zondag van de 40 dagentijd, OCCULI - mijn ogen zien bestendig naar de HEER

ORDE VAN DE DIENST OP ZONDAG 19 MAART 2017 IN BAD NIEUWESCHANS

en medewerking van de CANTOREI o.l.v. dhr. Victor Verhoef
belijdenis *Yvette de Vries* en *Thijs Wijnmaalen*

AFKONDIGINGEN

STIL GEBED

AANVANGSPSALM: 139 b

GROET en BEMOEDIGING:

V: De Heer zal bij u zij.

G: Der Heer zal u bewaren.

V: Onze hulp is in de naam van de Heer,

G: die hemel en aarde gemaakt heeft,

V: die trouw houdt tot in eeuwigheid

G: en niet in de steek laat wat Hij begon.

A: Amen

GEBED

LIED: 675 *Geest van hierboven, leer ons geloven*

BELIJDENIS

Onderwijzing

'Niemand leeft voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf; wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe.' naar Rom. 14:7-8

Onze Heer Jezus Christus, die zich zelf heeft laten dopen om te delen in ons leven en onze dood, en die uit de dood is opgestaan om ons te doen delen in zijn leven, heeft vóór zijn hemelvaart de opdracht gegeven:

'Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader, de zoon en de heilige geest en hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.' Mt. 28:19-20

PRESENTATIE

* THIJS' VERHAAL

* YVETTE'S VERHAAL

GEDICHT (Rob Favier) De Heer is mijn herder

DE APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS LIED: 340 b (staande)

GEBED:

BELIJDENISVRAAG:

*Je bent ooit gedoopt met water en Geest om Jezus te volgen.
Wil je aandeel blijven hebben in de gemeenschap
die samengeroepen is rondom Schrift en Tafel met lofzang en gebed?*

ANTWOORD: Ja, dat wil ik

HANDOPLEGGING -ZEGEN

Wees gezegend met de gave van de heilige Geest . Amen

VERWELKOMING: (iedereen gaat staan)

VOORGANGER: Gemeente, draag Yvette en Thijs, die belijdenis van het geloof hebben afgelegd en ga met hen de weg van het Koninkrijk.

ALLEN: **Welkom, kinderen van God,
welkom in de kerk van Christus,
wereldwijd en in ons midden.**

VOORGANGER: De vrede van de Heer zij altijd met u.

ALLEN: **En met uw geest.**

VREDEGROET: De vrede van Christus !

Voorganger, geloofsleerlingen en overige gemeenteleden brengen elkaar de vredegroet

LIED: 345 : 1 allen, 2 CANTOREI, 3 allen *Gij hebt uw woord gegeven*

ZONDAGSGEBED

MOMENT VOOR DE BLOEMSCHIKKING

MOMENT VOOR DE KINDEREN

SCHRIFTLEZING: Joh 4 : 1-26

LIED: 545 : 1 allen, 2.3. CANTOREI 4.5 allen *Christus staat in majesteit*

PREEK

LIED 23b 1.allen, 2 CANTOREI, 3 allen, 4 CANTOREI, 5 allen *De Heer is mijn Herder*

DANK en VOORBEDE, STIL GEBED, ONZE VADER

COLLECTEN

De kinderen komen terug

SLOTLIED (met CANTOREI) : 416 Ga met God en Hij zal met je zijn (staande)

ZENDING /ZEGEN

GEMEENTE ANTWOORDT: amen,amen,amen (zingen)

Collecten: 1 diaconie: Levensreddende zorg voor kwetsbare ouderen - Moldavië
2 kerkkas van onze geloofsgemeenschap
uitgang: Kerk in Actie - werelddiaconaat

Vanavond om 19.00 uur begint de REGIOVESPER in de 40 dagentijd in de kerk te Meeden

AGENDA:

ma 20 mrt – 9.30 uur – Redactievergadering De Schakel
ma 20 mrt – 19.45 uur – Passage Nieuwolda en Vrouwen van Nu in 't Trefpunt
di 21 mrt – Redactievergadering Op & Deele
wo 22 mrt – 19.30 uur – Gemeenteavond in Ons Gebouw
do 23 mrt – 15.00 uur – Bijbelgespreksgroep Beerta in De Tjamme
zo 26 mrt – 15.00 uur – Concert première Ensemble Tramontana in de kerk van Oostwold (Goldhoorn)
toegang € 15,--

Zondag 26 mrt begint de dienst om 9.30 uur in Finsterwolde.

Ds. B.J. v/d Woude uit Winschoten hoopt voor te gaan.

Zondag 26 mrt houden wij de REGIOVESPER in Finsterwolde.

De dienst begint om 19.00 uur m.m.v. Cantorij Winschoten en regiokoor.

29 mrt – Extra gemeenteavond Reiderland over beleidsplannen streekgemeente

In Moldavië werden alleenstaande ouderen het hardst getroffen door de economische crisis.

Velen hebben slechts een pensioen van rond de 20 euro per maand, waar ze onmogelijk van rond kunnen komen. De overheid faalt in het aanbieden van ondersteunende diensten en familie is er niet of probeert te overleven in het buitenland en laat de ouderen aan hun lot over. Hierdoor raken veel ouderen ondervoed, zijn medicijnen onbetaalbaar en zijn ze niet in staat hun gas en lichtrekening te betalen, waardoor ze 's winters in de vrieskou zitten. Velen vereenzamen.

De Christelijke organisatie Bethania voorziet vanuit haar dagcentrum de meest kwetsbare ouderen in de dorpen Tintareni en Bulboaca van thuiszorg en een warme maaltijd.

